

Beste leden, en fans van Boksclub Twente,

De meesten van jullie die kennen mij van de training. Maar de meesten van jullie weten niet dat ik ook de webmaster was van onze originele website www.boksclubtwente.nl sinds het jaar 2007 a 2008. In de maand februari 2021 ben ik uit de huidige bestuur gestapt, vanwege de incapabele keuzes



die ze gemaakt hebben. Om een paar voorbeelden te noemen: het niet naleven van de erecode, die we met z'n alle kennen, "respect hebben voor elkaar". Dit ontbrak, waar door mijn hart is gebroken. De keuzes die gemaakt zijn door de huidige bestuur betreft de statuten worden niet goed nageleefd, waardoor er ook andere bestuursleden (naast mij) zijn vertrokken. Dit komt ook deels doordat er bestuursleden van elkaar familie zijn. En elkaar steunen bij het nemen van een besluit. Dit verteld te hebben...

Wie ben ik?

Ik ben Nejat Eser, geboren in Hengelo Ov, wonende in Borne. Ik ben sinds mei 1996 lid van de Boksclub Twente (al 26 jaar met plezier bij de Boksclub Twente) en ben ook actief met het sporten/trainen. Naast het actief trainen heb ik mij ook ingezet voor de Boksclub Twente als (webmaster – Admin – het onderhouden en het maken van de website).

Dit heb ik vrijwillig gedaan en zou mij graag wederom beschikbaar willen stellen voor de website functie. Als ik word gekozen door jullie (de leden van Boksclub Twente). Wil ik onze eigen vertrouwde website online neerzetten op het internet, die we met zijn alle kennen, die internationaal, landelijk en district het meest bezochte website is. Ik heb het over onze eigen "Originele website" www.boksclubtwente.nl.

De ALV (algemene leden vergadering) is op a.s. vrijdag 13 mei in het pand van de Boksclub Twente. Je kan dan je stem uitbrengen. Ik vraag alle leden vriendelijk om hun steun. Stem op mij! Onderweg naar morgen met dé nieuwe bestuur van Boksclub Twente.

"Kies mij en blijf up to date" is mijn motto. Dit alles doe ik voor in de belang van de leden en fans van Boksclub Twente. Voor onze Boksclub Twente, die van ons allemaal is. Voor de leden en mensen die informatie zoeken over "waar kan ik leren boksen" op het internet. Die graag up to date willen gehouden worden, via de website en sociale media.

Ik begroet van harte alle leden van de Boksclub Twente vriendelijk, en wens iedereen een goed leven.

En nogmaals, **"Kies mij en blijf up to date"**.

Hoogachtend,
Nejat Eser,